

Passieconcert in de Goede week

“Ecce quomodo moritur justus”

Jesaja 57-1-2



*Ecce quo modo moritur justus
et nemo percipit corde
viri justii toluntur
et nemo considerat.
A face iniquitatis
sublatus est justus
et erit in pace memoria eius:
in pace factus est locus eius
et in Sion habitatio eius.
Et erit in pace memoria eius.*

*Behold how the righteous dies
and no one takes notice.
The righteous are taken away
and no one pays attention.
From facing iniquity
The righteous is removed
and his memory will be in peace:
His resting place is in peace
and his dwelling place in Zion,
and his memory will be in peace*

*Zie hoe de rechtvaardige sterft
en niemand neemt het ter harte.
De rechtvaardigen worden weggenomen
en niemand slaat er acht op.
In het zicht van de ongerechtigheid
wordt de rechtvaardige weggenomen,
En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn.
In vrede is zijn rustplaats bereid
en in Sion is zijn woning.*

J Gallus.

In deze meditatieve sfeer zingt het Drents Opuskoor o.l.v. dirigente Marijke Beute muziek, gewijd aan de lijdensstijd. Naast de muziek zijn er ook enkele gedichten te beluisteren waarin het lijden en de roep om vrede centraal staan.

O.a.:

- Stabat Mater (J.G.Rheinberger)
de vertaling hiervan in dichtvorm van Willem Wilmink wordt gelezen
- Locus Iste (A.Bruckner)
- Verleih uns Frieden (F.Mendelssohn)
- He was despised (uit de Messiah van G.F.Handel)
- Können Tränen meiner wangen (uit de Mattheus Passion van J.S.Bach)

muziek die je raakt en bezielt

Woensdag	17 april
Aanvang	20.00uur
Entree	€ 7.50
Adres:	St.Willibrordkerk Hekstraat 40 Beilen

(voldoende parkeerruimte)