



COLUMN BISSCHOP RON VAN DEN HOUT **Kerk als Volk van God**

Het document over de Kerk van het Tweede Vaticaans Concilie begint met de Kerk als mysterie. Dit sloot aan bij een encycliek van Pius XII uit 1943 getiteld *Mystici Corporis* (Het mystiek lichaam). Het concilie heeft een bijzonder accent willen leggen op de Kerk als Volk van God, en daar gaat het dan ook over in het vervolg. Je zou het bijna een uitvinding van het concilie kunnen noemen. Het gaat erom dat we bij de Kerk niet op de eerste plaats denken aan de hiërarchie en daarna pas aan de gelovigen als 'consumenten' van het heil dat de geestelijkheid bemiddelt. Laten we uitgaan van het geheel van de Kerk en van de principiële gelijkwaardigheid van alle gelovigen. Samen zijn we het volk van God; samen delen we in het priesterschap van Christus, dat we dan ook het gemeenschappelijk priesterschap noemen. Iedereen die de jaren zestig bewust heeft beleefd en meegroeide met de ontwikkelingen van het concilie hebben dit meegekregen en zich bewust eigen gemaakt. Het was een hele omslag dat je ook als gelovige en als parochiaan kon meepraten en verantwoordelijkheid mocht dragen.

Binnen het volk Gods zijn er verschillende geledingen. In het document van het Tweede Vaticaans Concilie over de Kerk gaat het vervolgens over de hiërarchische inrichting van de Kerk (hoofdstuk 3), over de leken (hoofdstuk 4) en tenslotte over de religieuzen (hoofdstuk 6). De ene groep is niet belangrijker dan de andere, ieder heeft zijn eigen taak en plaats. De geestelijken geven leiding vanuit de houding dat ze zelf de eersten zijn die luisteren naar Gods woord en het beleven. De leken luisteren ook op de eerste plaats naar Gods Woord. Er is een iets ruimere mogelijkheid gekomen voor leken om bestuurlijke functies op zich te nemen. Niet voor elke functie is het nog per se nodig om gewijd te zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een secretaris van de bisschop, lid van een kerkelijke rechtbank of kanselier. Het parochiebestuur heeft meer verantwoordelijkheid gekregen dan vóór het concilie. Leken kunnen ook deelnemen aan het pastorale werk van de geestelijken. Op de eerste plaats bedoelen we de pastoraal werkers die professioneel hun inzet leveren. Ook parochianen kunnen pastoraal actief zijn, meer dan ooit.

De groep van religieuzen staat apart genoemd. Daar is ongetwijfeld over nagedacht. De religieuzen zijn deels gewijd (priesters, paters) en deels niet gewijd (fraters, broeders, zusters). We kunnen ze dus onderbrengen bij de hiërarchie of bij

de lekgelovigen. Toch zijn ze als groep apart genoemd omdat ze vanuit een bijzonder charisma een specifieke bijdrage leveren en zich door geloften aan de Kerk hebben verbonden. Ze lijken op de geestelijkheid én ze lijken op de lekgelovigen.

Het volk van God bestaat uit alle gelovigen. De gemeenschappelijke noemer is belangrijk om te onthouden en te beleven. Daarbinnen kunnen we spreken over gewijd en niet-gewijd. Het gemeenschappelijke priesterschap is de basis voor het bijzondere of ambtelijke priesterschap van de gewijde priesters. Als priester blijf je in zekere zin ook altijd een gelovige.

- Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Vormselweekend-Martinusdag; Ben jij er klaar voor?

Kom naar de Martinusdag 2018 op 10 nov. in een kampeerboerderij in Appelscha. We zijn samen met veel meer vormelingen uit het hele bisdom. Of nog veel leuker: kom het hele weekend!

Vormselweekend - God - Bijbel - Gezelligheid - Toffe spellen - Nieuwe dingen leren - Mooie muziek - Lol - Bosspel - Vriendschappen - Bisschop vd Hout - Martinusdag

9-11 november Appelscha

Aanmelden: jongeren@bisdomgl.nl

Info: www.bisdomgl.nl /06 2486 3901



VORMSEL-WEEKEND

Ben jij er klaar voor?

Kom naar de Martinusdag 2018 op 10 nov. in een kampeerboerderij in Appelscha. We zijn samen met veel meer vormelingen uit het hele bisdom. Of nog veel leuker: kom het hele weekend!

Vormselweekend - God - Bijbel - Gezelligheid - Nieuwe dingen leren - Toffe spellen - Mooie muziek - Bosspel - Lol - Vriendschappen - Bisschop vd Hout - Martinusdag

9-11 nov. - Appelscha - 10 nov.

Aanmelden: jongeren@bisdomgl.nl Info: www.bisdomgl.nl / 06-24863901

MARTINUSDAG



Thy Kingdom Come Jongerenweekend 23 tot 25 november

Ontmoet oude bekenden en maak nieuwe vrienden.

Geniet van de gezelligheid, sport en spel en de prachtige omgeving in Appelscha.

Geef je snel op, je krijgt dan alle informatie.

Voor jongeren van 14 t/m 30 jaar.

Via Instagram <https://www.instagram.com/jongerenbisdomgl/> en onze Facebookpagina <https://www.facebook.com/jongerenbisdomgl/?fref=mentions> hoor je meer over sprekers en het thema.

Thema

Toen Jezus zijn leerlingen leerde bidden, noemde hij God 'Onze Vader'.

In het gebed dat we nog dagelijks bidden, ligt een diepe betekenis

van Jezus' boodschap, misschien wel een 'mission statement'.

In dit jongerenweekend rond Christus Koning willen we verder kijken

naar onze gebeden en naar het Koninkrijk dat Jezus brengt.

Meld je aan!

De kosten zijn € 35

Als je je vóór 1 november aanmeldt is het € 30

Als de kosten een probleem zijn,

bel dan even met Piet Timmermans: 06 2486 3901.

Meld je aan via de mail:
jongeren@bisdomgl.nl



Jongerenweekend

Ontmoet oude bekenden en maak nieuwe vrienden.
Geniet van de gezelligheid, sport en spel en de prachtige omgeving in Appelscha.
Geef je snel op, je krijgt dan alle informatie.
Voor jongeren van 14 t/m 30 jaar.
Via Instagram en onze Facebookpagina hoor je meer over sprekers en het thema.



Thema

Toen Jezus zijn leerlingen leerde bidden, noemde hij God 'Onze Vader'. In het gebed dat we nog dagelijks bidden, ligt een diepe betekenis van Jezus' boodschap, misschien wel een 'mission statement'. In dit jongerenweekend rond Christus Koning willen we verder kijken naar onze gebeden en naar het Koninkrijk dat Jezus brengt.

Meld je aan!

De kosten zijn 35 euro
Als je je vóór 1 november aanmeldt is het 30 euro

Als de kosten een probleem zijn,
bel dan even met Piet Timmermans: 06 2486 3901.

Meld je aan via de mail: jongeren@bisdomgl.nl

Dag van het Jodendom 2019

De Dag van het Jodendom wordt in 2019 gevierd op zondag 20 januari, evenals in vorige jaren in de synagoge Folkingestraat te Groningen. Aanvang 15.00 uur, einde 17.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de kosten, blijft welkom.

Als overkoepelend thema van de Dag van het Jodendom hebben de Nederlandse bisschoppen 'lernen' voorgesteld. Door middel van twee 2 inleidingen van elk 35 minuten met een intermezzo van 5 minuten (muziek) en een kwartiertje na afloop van de inleidingen voor het stellen van vragen uit de sjoel/zaal, zullen we proberen aan dit thema inhoud te geven.

De eerste (joodse) inleider is de bekende Nederlandse Talmoedkenner en – vertaler Jacob Nathan de Leeuwe. Hij zal laten zien hoe joodse geleerden omgaan met de Schrift en daarvan 'tekst en uitleg' geven.

De tweede (katholieke) inleider is Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuw Testament en Vroegchristelijke Literatuur aan de Universiteit Tilburg. Zijn voordracht draagt als titel 'Jezus als leraar. Een duurzaam pedagogisch model'.

U bent van harte welkom!

Aanmelden bij: mw. L. Winter, e-mail: l.winter@bisdomgl.nl telefoon: 050-4065888