



Met enige regelmaat hoor ik parochianen zeggen: "Tja, ik heb wel een computer, maar . . . . eigenlijk weet ik niet goed hoe ik daar mee om moet gaan! Raak ik niet alles kwijt? 't Is eng."

Niet iets om je voor te schamen. Tenslotte wisten opa en oma ook niet hoe ze een videorecorder in moesten stellen.

Nieuwe technieken kun je ook gewoon leren. **Leren door doen.**

In januari wil ik van start gaan met een aantal bijeenkomsten op de donderdagmiddag om, **in kleine groepjes**, parochianen enige vaardigheid bij te brengen in het omgaan met computers. Afhankelijk van het aantal deelnemers: om de week.

En om de kosten hoeft je het niet te laten: €0,--

Koffie en thee moet je natuurlijk wel zelf betalen.

Geef je op via [webmaster@rkkerkmeppel.nl](mailto:webmaster@rkkerkmeppel.nl), of telefonisch via het secretariaat 0522 25 27 82 (dinsdag- en vrijdagochtend) of via 0522 25 11 24 ('s middags).

Neem wel je eigen laptop of tablet mee naar de kerk. Dat heeft als voordeel dat je op je eigen "vertrouwde" computer werkt.

Natuurlijk is het handig wanneer je al enkele vragen hebt waar we dan samen een oplossing voor kunnen zoeken. Laat mij die vragen even van te voren weten.