

## Pastoraal beleidsplan 2014-2019 Samenvatting

Samenwerkingsverband parochies Meppel – Hoogeveen – Beilen

In het kader van de fusie van onze drie parochies, Meppel, Hoogeveen en Beilen hebben wij een gezamenlijk pastoraal beleidsplan geschreven voor de periode van 2014-2019.

In dit beleidsplan geven we onze visie op de wijze waarop wij als gezamenlijke geloofsgemeenschappen in geloof kunnen groeien en de Blijde boodschap van Jezus Christus handen en voeten kunnen geven in de wereld om ons heen.

We hebben het beleidsplan het motto ‘ontmoeten’ meegegeven. Waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en geloof met elkaar delen, daar kan geloof verder groeien, handen en voeten krijgen, tot ver over de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap heen. De aansporing om elkaar te ontmoeten lezen we al bij Paulus, in de brief aan de Hebreëen. *Laten we elkaar in het oog houden om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken. (Hebr. 10, 24, vertaling KBS 1995)* Wanneer de parochies meer naar elkaar toe groeien en elkaar leren kennen, kunnen zij elkaar mogelijk ook op allerlei gebied tot steun zijn wanneer er moeilijke tijden aanbreken. *Help elkaars lasten te dragen; op die manier zult u de wet van Christus vervullen. (Gal. 6, 2, vertaling KBS 1995)* De drie geloofsgemeenschappen Meppel, Hoogeveen en Beilen zouden op het gebied van toerusting en uitwisseling van kennis en ervaring binnen de nieuw te vormen parochie veel aan elkaar kunnen hebben. Vanwege de grote onderlinge afstand is het niet reëel dat er veel activiteiten worden samengevoegd. Om de mogelijkheden die er zijn echt te kunnen verwerkelijken en ervoor te zorgen dat de fusie uiteindelijk ook op lokaal niveau beslag krijgt willen we werken aan verdere kennismaking en een groter onderling vertrouwen.

In de afgelopen jaren hebben wij gekeken hoe onze parochies er voor staan, wat onze zorgen en kansen zijn en hoe wij elkaar daarin kunnen steunen. Daaruit is een aantal prioriteiten naar voren gekomen.

Op het gebied van **liturgie** willen we niet veel veranderen. We willen graag dat alledrie de geloofsgemeenschappen gevoed kunnen worden vanuit de bron van de eucharistie. We streven dus naar een gelijkelijke verdeling van de eucharistievieringen in de weekenden en met de feestdagen, zoals dat nu ook al gebeurt. Daar waar geen eucharistieviering kan zijn zal een woord- en communieviering worden gevierd, zo mogelijk onder leiding van een professional. Onze werkgroep Dienst Onder Leiding van Parochianen, met

toegeruste leken, zal de pastores in de liturgie vervangen, daar waar zij vrij hebben of door bijzondere vieringen (Eerste Communie, Vormsel, etc) elders verwacht worden. In Hoogeveen is, indien mogelijk, elke donderdagavond een eucharistieviering. In het kader van het ontmoeten willen we één keer per jaar een gezamenlijke viering in één van de drie parochiekerken houden, waarbij iedereen in deze kerk wordt uitgenodigd.

Op het gebied van **catechese** willen we onze aandacht in eerste instantie richten op de jonge gezinnen. Alledrie de parochies hebben nog veel jonge gezinnen, die lang niet allemaal bereikt worden. Vaak zijn zij na de Eerste Communie en het Vormsel nog maar sporadisch in de parochie zichtbaar. We willen kijken hoe we hen meer aandacht kunnen geven en hoe wij catechetische activiteiten kunnen ontwikkelen die juist voor jonge gezinnen interessant zijn. We willen daarom de kinder- en jongerencatechese beter stroomlijnen zodat er minder versnippering is en er meer aandacht komt voor nieuwe activiteiten. De parochies bieden veel mogelijkheden voor volwassen-catechese. Daarom willen we wat er nu is uitbouwen en verbreden over de parochies heen. In het kader van de ontmoeting willen we de gezamenlijke interparochiële bezinningsdag weer opnieuw oppakken.

In onze parochies willen we ook de **diaconie** meer aandacht geven en zichtbaar maken. We willen een gemeenschap zijn die niet alleen eigen mensen ontmoet, maar die ook over haar grenzen heen kijkt, naar wat wij in en voor de samenleving kunnen betekenen.

Op dit moment zijn er fusie- en uitbreidingsgesprekken bezig tussen de Caritas van Hoogeveen en vertegenwoordigers van de parochies Beilen en Meppel. Om de diaconie straks een duidelijker gezicht te geven in de nieuwe parochie willen wij graag een jaar van de diaconie gaan organiseren, waarin allerlei activiteiten gezamenlijk kunnen worden opgezet. We hopen daarbij op een ontmoeting tussen verschillende groepen en mensen, binnen en buiten de parochie, die zorg en aandacht hebben voor wie kwetsbaar is en de mensen die hun zorg nodig hebben.

Op het gebied van **kerkgebouw** zien wij ook allerlei uitdagingen en mogelijkheden. De drie parochiebesturen hebben zelf al aangegeven met elkaar te willen werken aan een meer gestructureerd vrijwilligersbeleid. Hoe krijgen we meer zicht op de talenten en mogelijkheden van de parochianen in onze geloofsgemeenschappen? Hierin zouden de wijkcontactpersonen een grote rol kunnen spelen. Een goed functionerend parochiesecretariaat op sterkte kan een belangrijke verbindende factor worden in de drie gemeenschappen. De taken

van het secretariaat zullen moeten worden uitgebreid en we zullen aandacht moeten geven aan de zichtbaarheid en bereikbaarheid van het secretariaat. De communicatie gaat in deze tijd van veranderingen een extra belangrijke rol spelen. Zowel door de parochiebladen als via de websites kunnen parochianen - en juist ook niet-parochianen - straks de nieuwe parochie ontmoeten. Zij zijn een zeer belangrijk visitekaartje. Het lijkt ons daarom belangrijk dat we uitgebreid aandacht besteden aan de wijze waarop we communiceren en de uitstraling van onze communicatiemiddelen.

Het afgelopen seizoen is er al aan een aantal prioriteiten gewerkt.

- In het kader van elkaar ontmoeten zijn er in de Veertigdagentijd meditaties rond de Kruisweg in de drie parochies gehouden. In het kader van aandacht voor jonge gezinnen en catechese zijn de begeleiders van de Eerste Communiegroepen bij elkaar gebracht en hebben ervaringen uitgewisseld. Zij werken nu met hetzelfde project. Daarnaast zijn er inspiratie-avonden voor ouders met jonge kinderen opgezet rond verschillende thema's.
- In het kader van aandacht voor volwassencatechese is er gestart met een Bijbelkring.
- In het kader van de diaconie is er in de Vastentijd gedurende drie zondagen in elke kerk een inzameling voor de voedselbank geweest. Er zijn in de drie parochies werkgroepjes PCI-Diaconie opgezet die allerlei activiteiten op het gebied van diaconie kunnen stimuleren, coördineren en uitvoeren. Ook is er het afgelopen jaar in de parochiebladen extra aandacht besteed aan de PCI en de diaconie.

Voor het komende seizoen staat het herstructureren en stroomlijnen van de jongeren- en Vormselcatechese op de agenda. We gaan ook door met de Bijbelkring en de inspiratie-avonden voor ouders met jongen kinderen. Verder zal tot en met januari de aandacht vooral liggen bij het afronden van het fusieproces.

Mede namens de drie parochiebesturen,  
pastor Józef Okonek S.Ch.  
pastor Dorenda Gies